



Ερ.: Κύριε Σπαή, πώς αποφασίσατε να ιδρύσετε το Σύλλογο;

Απ.: Όταν έγινα συνταξιούχος, το καλοκαίρι ανέβαινα στον Καταρράκτη, χωριό καταγωγής της γυναίκας μου. Επειδή αγαπούσα το βουνό, συχνά έκανα μικρές εξορμήσεις, πότε με παρέα και πότε μόνος μου. Μετά κατέβαινα στην πλατεία όπου συνηθίζαμε να παίρνουμε τον καφέ μας. Μια μέρα λοιπόν, σε μια τέτοια συνάντησή μας - ανάμεσα μας και ο μακαρίτης Γεώργιος Γιώτης, Καταρρακτινός και λάτρης του Καταρράκτη - άνοιξε μια συζήτηση για την τουριστική ανάπτυξη του χωριού κ.τ.λ. Εκεί λοιπόν έπεισε η ιδέα της αξιοποίησης των Τζουμέρκων με προώθηση Ορειβατικών προγραμμάτων. Όμως δεν υπήρχαν τα εργαλεία. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία υποδομή. Το πρώτον και κύριον, κατάλληλος φορέας. Αποφασίστηκε λοιπόν η άμεση σύσταση Ορειβατικού Συλλόγου. Την επόμενη ημέρα εγώ και ο Γ. Γιώτης κατεβήκαμε στην Άρτα για να φροντίσουμε άμεσα για τη σύνταξη του καταστατικού και τη νόμιμη σύσταση του Συλλόγου. Προσφύγαμε στη γνωστή μας δικηγόρο κ. Παπάκου, η οποία διεκπαιραίωσε άνευ αμοιβής όλη τη νομική διαδικασία. Χρειάστηκε και η συλλογή 25 υπογραφών. Εδώ το αστείο είναι ότι ένα απόγευμα εγώ και ο Γιώτης στηθήκαμε στην πλατεία Μονοπωλίου και όποιος γνωστός περνούσε από εκεί του πέρναμε την υπογραφή. Γ'αυτό το λόγο αν δείτε τις υπογραφές του ιδρυτικού μας καταστατικού, θα βρείτε διάφορα ονόματα που δεν είχαν καμία σχέση με την ορειβασία. Έτσι λοιπόν ακριβώς γεννήθηκε ο Ορειβατικός Σύλλογος Άρτας, το έτος 1988. Είναι αλήθεια ότι για την επίτευξη των στόχων μας ελπίζαμε στην υποστήριξη του κ. Στέφανου Τζουμάκα, δυναμικού στελέχους τότε του ΠΑΣΟΚ.





Ερ.: Ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε εκείνη την εποχή;

Απ.: Η παντελής άγνοια του χώρου. Ξεσηκώναμε αρκετούς φίλους και γνωστούς, τους καλούσαμε να μας ακολουθήσουν και δεν ξέραμε πού να τους πάμε. Τώρα το πώς το αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα είναι άλλη ιστορία. Κάποια άλλη φορά θα σας τη διηγηθώ.

Ερ.: Ποιοι ήταν οι στόχοι σας, τα όνειρα σας;

Απ.: Όπως προείπα, ο στόχος ήταν η δημιουργία υποδομών για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας και βεβαίως και την παρουσία μας στον ταχύτατο εξελισσόμενο τότε Ορειβατικό χώρο. Αυτό το πετύχαμε με την παρουσία μας στην Ομοσπονδία, της οποίας γίναμε αμέσως μέλος της.

Ερ.: Θυμάστε την πρώτη σας εξόρμηση με το Σύλλογο;

Απ.: Αυτή καλύτερα να μην την αναφέρω (γέλια). Η πρώτη μας εξόρμηση ήταν μια ημερήσια εκδρομή στο Γάβρογο. Το Γάβρογο ήταν, για όσους δεν το γνωρίζουν με τη βρύση του στα γνωστά Κανάλια. Για μένα ένας θρυλικός τόπος. Έπειτα, στην Κατοχή συνδέθηκε στενά και με την Εθνική Αντίσταση.

Από το συνοικισμό της Σκουληκαριάς του Γιαννιώτη, καταλήξαμε στο Μεσόπυργο, όλοι μας σε άθλια κατάσταση. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, από την άγνοια του εδάφους και των μονοπατιών. Πάντως επιστρέψαμε χωρίς να μας συμβεί κάτι απρόβλεπτο.

Ερ.: Υπάρχει μια όμορφη ή και αστεία στιγμή που ζήσατε και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας;

Απ.: Βέβαια και υπάρχουν πολλά περιστατικά που μπορεί να σχολιάσει κανείς, σ' αυτές τις ομαδικές εξορμήσεις. Ευτυχώς όμως μέχρι σήμερα στο Σύλλογό μας δεν συνέβη κανένα ατύχημα κι είτη ευχάριστα και ωραία πράγματα μπορώ να διηγηθώ. Εδώ πρέπει να πω ότι τον Σύλλογό μας πλαισίωσαν από την αρχή και άτομα που δεν είχαν σχέση με την ορειβασία αλλά εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα σε εξαιρετικούς ορειβάτες και κάθε φορά που βρισκόμαστε αναπολούμε ευχάριστα κάποιες από τις λαχτάρες τους. Εδώ πρέπει να αναφέρω δύο βετεράνους ορειβάτες που από την πρώτη στιγμή πλαισίωσαν το

Σύλλογό μας και η προσφορά τους ήταν πραγματικά ανεκτίμητη. Είναι ο Κων/νος Μπάφας και ο Κώστας

Καραβασίλης. Αν ήσουν δίπλα τους, δεν είχες να φοβηθείς τίποτε. Ήταν η πλήρης ασφάλεια. Ικανοί να βρίσκουν λύσεις και να αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα που ενδεχομένως θα συναντούσε η ομάδα στο βουνό.

Ερ.: Μέχρι ποια ηλικία περπατούσατε με τον Ορειβατικό Σύλλογο;

Απ.: Σ' αυτή την ερώτηση θα σας απαντήσω ότι εγώ γεννήθηκα το 1930 και ακόμα έχω το κουράγιο να ακολουθώ τους συντρόφους μου σε κάποιες κοντινές και εύκολες διαδρομές. Πάντως εδώ και τρία χρόνια σταμάτησα να είμαι τολμηρός και πρωτοπόρος.

Ερ.: Το όραμα, οι στόχοι που είχατε θέσει τότε, βλέπετε να υλοποιούνται σήμερα;

Απ.: Θα έλεγα ότι οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν στο σκέλος της υποβοήθησης της ανάπτυξης στους χώρους όπου ο Σύλλογος μπορούσε να συμβάλει. Όμως στη διάδοση του ορειβατικού πνεύματος και το δυνάμωμα του Συλλόγου, τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Ο σπόρος που σπείραμε εμείς οι πρωτοπόροι έφερε πλούσιους καρπούς. Μια επίσκεψη στο ωραίο γραφείο του συλλόγου μας θα σας πείσει.

Ερ.: Ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε στους νέους σήμερα;

Απ.: Το μήνυμα απευθύνεται κυρίως προς τους γονείς και τα σχολεία και όχι μόνο. Να προτρέπουν τα παιδιά τους και τους νέους ανθρώπους να γνωρίσουν τη φύση. Να απολαύσουν τις αμέτρητες ομορφιές της, να πάρουν απ' αυτή γνώση, υγεία και δύναμη. Να πλαισιώσουν τον Ορειβατικό Σύλλογο για την πλήρη ασφάλεια τους. Ο Σύλλογος διαθέτει σήμερα ικανούς ορειβάτες, γνώστες όλων των Ελλαδικών βουνών και μονοπατιών. Εύχομαι "Καλές κορυφές!".

Κύριε Σπαή, σας ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση της συνέντευξης. Σας ευχόμαστε υγεία και μακροιμέρευση!